

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου τα περισσότερα Λύκεια της Τρίπολης βρίσκονται υπό κατάληψη. Είναι μια πράξη που σίγουρα διακόπτει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, στην πιο παραγωγική μάλιστα περίοδο, απορυθμίζει τους μαθητές, επιφέρει δυσμενέστερες συνέπειες στην πρόδό τους και απαξιώνει ακόμη περισσότερο το ήδη υποβαθμισμένο Δημόσιο Σχολείο.

Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε υπεύθυνους για την κατάσταση αυτή τους μαθητές, όπως γίνεται από κάποιες πλευρές ; Μπορούμε ν' αδιαφορήσουμε για τα δίκαια αιτήματά τους για να τα ξαναθυμηθούμε στις επόμενες καταλήψεις ;

Εμείς λέμε κατηγορηματικά ΟΧΙ. Οι μαθητές διεκδικούν το αυτονόητο. Ένα ανθρώπινο και ελκυστικό σχολείο. Ένα σχολείο που ν' ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Διεκδικούν μια μαθητική ζωή που δε θα τους συνθλίψει, όπως δυστυχώς γίνεται τώρα, στην πιο ευαίσθητη μάλιστα ηλικία. Πόσοι ενήλικες αλήθεια εργάζονται πάνω από 12 ώρες την ημέρα ;

Οι μαθητές πληρώνουν τα λάθη και τις ανεπάρκειες της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται εδώ και δεκαετίες. Οι καταλήψεις είναι η ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ των παιδιών για το γκρίζο παρόν που τα εξουθενώνει και για το αβέβαιο αύριο. Είναι το σύμπτωμα της ασθένειας που κατατρώνει για δεκαετίες την εκπαίδευση στη χώρα μας. Αυτή τη ΚΡΑΥΓΗ θα την ακούσει επιτέλους η Πολιτεία και η Κοινωνία ;

Είναι βολικό για πολλούς να ρίχνουν την ευθύνη στους μαθητές. Αλλά αυτό θα εντείνει ακόμη περισσότερο τα αδιέξοδα που ήδη υπάρχουν.

Δε λύνεται το πρόβλημα των καταλήψεων με την εντολή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σεως στους Διευθυντές των Λυκείων να στέλνουν τους καταληψίες στον Εισαγγελέα. Δε λύνεται με τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρίπολης. Δε λύνεται με την κλήση των Διευθυντών των υπό κατάληψη σχολείων και των προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για ένορκη κατάθεση. Δε λύνεται με συλλήψεις και προσαγωγές μαθητών στο Αστυνομικό τμήμα για εκφοβισμό. Δε λύνεται τέλος με την διανυκτέρευση Διευθυντών αλλά και γονέων στα σχολεία.

Τέτοιες πράξεις ίσα - ίσα πυροδότησαν την ένταση και οδήγησαν σε παράταση των καταλήψεων.

Τα προβλήματα του ευαίσθητου χώρου της Εκπαίδευσης δε μπορούν να λυθούν με αστυνομικά μέτρα. Αυτά οξύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα και οδηγούν στα αντίθετα αποτελέσματα.

Απαιτούμε, λοιπόν, να σταματήσει αμέσως η Εισαγγελική Παρέμβαση και ν' αφηθεί η σχολική κοινότητα να επιλύσει πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου τέτοια προβλήματα που απαιτούν λεπτούς παιδαγωγικούς χειρισμούς και όχι βάνανυδες παρεμβάσεις.

Και βεβαίως η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να σκύψει με πραγματικό ενδιαφέρον στα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης εκτός κι αν στόχος της είναι να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το Δημόσιο Σχολείο, ν' απαξιωθεί στα μάτια της κοινωνίας για να παραδοθεί κι αυτό στη βουλιμία των ιδιωτών.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα υποστηρίξουμε τους δίκαιους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος.